

Afscheid Bert Vedder

Beste Bert,

Zoals ons allen inmiddels meer dan duidelijk is heeft Corona nogal wat overhoop gehaald en zijn er naast de slachtoffers die wij in onze samenleving te betreuen hebben ook andere zaken die niet het verloop hebben gekregen zoals voorgenomen.

Een van die zaken is zeker het afscheid van jou als oprichter en directeur van onze mooie Stichting Zorgwiel.

In de voorbereiding, nodig om onze organisatie goed gestalte te geven, is er verschrikkelijk hard gewerkt om alle papieren klaar te hebben teneinde daadwerkelijk te kunnen starten zonder daar nog al te veel aandacht aan te moeten geven als we begonnen. Vanaf het moment dat we besloten Zorgwiel definitief op te richten heb jij aan die voorbereiding letterlijk keihard gewerkt.

De start met “Ons Huis” en “Gezinshuis Meiners” verliep, na enkele inleidende schermutselingen, van het begin af aan prima en ouders / belangenbehartigers voelden zich gekend in de wijze waarop en de transparantie waarmee afspraken werden gemaakt en verantwoord.

Medewerkers voelden zich daadwerkelijk een wezenlijk onderdeel van de organisatie door de korte lijnen in communicatie en de wijze waarop naar hen werd geluisterd.

Van begin af aan heeft kwaliteit van zorg in alle opzichten de boventoon gevoerd en was de afspraak daaraan geen concessies te doen. Groei was niet onze doelstelling maar kwaliteit in alle opzichten.

In goede samenspraak met betrokkenen heeft de organisatie in een korte tijd zonder marketing en actieve werving de groei doorgemaakt die ons inmiddels heeft gebracht waar we staan. Blij zijn we met het feit dat onze organisatie een goede uitstraling heeft niet alleen naar ouders / belangenbehartigers maar ook naar mensen die in de zorg werken, hetgeen blijkt uit het feit dat we de nieuwe projecten steeds goed hebben kunnen bemensen. Dit alles vertaalt zich naar blijde bewoners van onze initiatieven die zich geborgen voelen en de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Als ik dit zo neerschrijf lijkt het alsof het allemaal heel eenvoudig is geweest en is, maar dat is altijd het geval als je naar vakmensen kijkt. Veelal vergeten we dat aan vakwerk jaren aan ervaring voorafgaan waardoor het lijkt alsof het werk een peulenschil is.

Niets is minder waar en ik weet als geen ander dat jij al de ervaring die je in jouw carrière hebt opgebouwd tomeloos hebt ingezet voor het laten slagen van onze onderneming, dat je er keihard aan hebt gewerkt en in geïnvesteerd zonder enig persoonlijk belang. Zonder jou was dit niet gelukt om in zo'n korte tijd zo succesvol tot bloei te komen.

Bert, we zullen je missen en danken je met een diepe buiging voor alles wat je voor de mensen aan wie Zorgwiel nu begeleiding en zorg mag bieden hebt gedaan en spreken de wens uit dat je samen met jouw steun en toeverlaat, Henny, nog lang op de achtergrond in goede gezondheid mag genieten van je derde kind “Zorgwiel”

Namens de collega's van de Raad van Toezicht, de staf en medewerkers,

Wim Prins.