



ZORGWIEL
met menselijke maat



Nieuwsbrief Stichting ZorgWiel | maart 2021

bewoners

familieleden

begeleiders

vrijwilligers

We kunnen er niet omheen: het is nu al een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak en alles veranderde. We missen de contacten met elkaar heel erg en zouden graag weer leuke activiteiten organiseren. In de vorige nieuwsbrieven hebben jullie gezien dat iedereen in de woonhuizen ontzettend zijn best doet om er het beste van te maken en dat dat vaak heel goed lukt. Complimenten voor onze bewoners en medewerkers!

Ook gedurende de eerste drie maanden van 2021 is er in de woonhuizen weer van alles gebeurd en georganiseerd. Zelfs twee nieuwe woonhuizen - die overigens nog niet open zijn - hebben hun nieuwtjes met ons gedeeld. Jullie lezen er alles over in deze nieuwsbrief. Zo blijven we toch op de hoogte en betrokken bij elkaar.

Bericht vanuit de bewonersraad

De bewonersraad van ZorgWiel is gewend om op jaarbasis minstens vier keer te vergaderen. Voor de staf van ZorgWiel zijn deze vergadermomenten van belang om te horen wat er leeft en speelt bij de bewoners in de woonhuizen. Naast de bewoners die deel uitmaken van de bewonersraad sluit de voorzitter van ZorgWiel, Cor Kiers, altijd aan bij het overleg. Ook vanuit de staf is er per toerbeurt altijd iemand aanwezig om zaken te bespreken, soms met een verplichtend karakter. De bewonersraad kijkt mee naar wat de staf doet en geeft haar goedkeuring aan een aantal zaken.

Voor de bewonersraad is 2020 een vreemd jaar geweest en eigenlijk is dat nu, in 2021, nog altijd het geval. De mogelijkheden om elkaar te zien en te vergaderen zijn minimaal en wanneer dit weer kan, is bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog altijd onduidelijk.

De laatste bewonersraad, waarbij we elkaar live hebben gezien, heeft plaatsgevonden op 12 en 26 september 2020. Om zo weinig mogelijk risico te lopen is er op twee verschillende momenten vergaderd. Dat was fijn, maar niet zoals we het graag zouden willen.

In december is aan de begeleiders die de leden van de bewonersraad in het woonhuis ondersteunen gevraagd om met het lid van de bewonersraad een aantal zaken te bespreken. Zo was het van belang dat de bewonersraad haar goedkeuring gaf aan de ZorgWiel-begroting voor 2021; dat is allemaal positief verlopen en de staf van Zorgwiel heeft het akkoord van de bewonersraad gekregen.

We hopen dat we in 2021 weer snel een overleg kunnen plannen waarbij we elkaar weer kunnen zien en met elkaar kunnen bespreken wat er allemaal gebeurt in de woonhuizen.

We hopen dat we dan ook een bewoner vanuit de Vlinder welkom kunnen heten die namens de bewoners van de Vlinder deel gaat nemen aan de bewonersraad.



Klik op deze button om het bericht samen met uw bewoner te beluisteren.

De bouw van Majstro is gestart!

Na een lange voorbereiding is het eindelijk zo ver: de bouw van het nieuwe woonhuis Majstro is gestart. Majstro wordt gebouwd in Nijmegen en zal begin volgend jaar klaar zijn. Er komen 10 bewoners in Majstro wonen. Siebe, Teun en Julian, drie toekomstige bewoners, hebben er persoonlijk op toegezien dat de start van de bouw goed verliep. Lees hier meer over Majstro:



Klik op deze button om een artikel te lezen over Majstro.



Nieuwe start in Het Klavier in Uden

Paul Hoefs (27) is één van de bewoners die in april zijn intrek gaat nemen in Het Klavier in Uden. Dit nieuwe ouderinitiatief, in samenwerking met ZorgWiel, is nog in aanbouw. De buitenmuren staan, de afwerking gaat de laatste fase in. Een spannende periode gaat aanbreken voor Paul en zijn nieuwe medebewoners Loes, Judith, Randy, Jet, Serena, Rik, Lianne, Mark, Marco en Erin. Lijkt het jou ook leuk om in Het Klavier te komen wonen? Ben jij of ken jij iemand met ZGP-indicatie 4, 5 of 6? Er zijn nog een paar woonplekken beschikbaar. Neem snel contact op.

Contact opnemen kan via Rob Hoefs, de vader van Paul, en tevens voorzitter van Stichting Het Klavier, via: 06-5711 4855.

“We hebben een mooie homogene groep samen kunnen stellen, met jongens en meiden tussen de 17 en 35 jaar oud”, zegt Rob Hoefs. “Daar is veel aandacht aan besteed. Simpelweg omdat het erg belangrijk is dat alles klopt voor onze kinderen in Het Klavier. Onze zoon Paul kent iedereen, van bijvoorbeeld school en de dagbesteding. Deze nieuwe bewoners kunnen goed met elkaar overweg. Ze hoeven niet per se echte vrienden te zijn, maar wel samen een echt huishouden kunnen draaien. Samen ontbijten en dineren willen we stimuleren, dat geeft een gezamenlijke band. Daarom zijn in de nieuwbouw een grote keuken en de woonkamer de belangrijkste ruimtes. We willen dat het een thuis wordt; dat is ons ideaalplaatje. Bij elkaar passen en bij elkaar horen; daar gaat het om in Het Klavier.

Het is ook van belang dat ouders het met elkaar kunnen vinden. Je komt elkaar tegen, er moeten dingen geregeld worden. Ouders met dezelfde idealen en denkbeelden. Ouders die zich betrokken voelen. Dat loopt al erg goed. Voor de plekken die nog vrij zijn hopen we nieuwe bewoners en ouders uit de regio te vinden die in dit plaatje passen. Het bestuur doet het werk, maar er blijven vele leuke taken over, zoals de activiteitencommissie en een tuincommissie. Daarin liggen rollen voor de ouders en de bewoners.”

Niet uit handen geven, maar anders vasthouden

“Toen we zes jaar geleden dit ouderinitiatief opstartten, wisten we niet wat het allemaal zou inhouden. Ik werk in het onderwijs, sector Zorg en Welzijn, en zag onze mbo-studenten stages lopen bij grote instellingen. Daar had ik geen goed gevoel bij. Mijn vrouw Marleen en ik moesten er niet aan denken dat dit later een plek zou worden voor onze zoon. We zijn nog jong, maar je beseft op een bepaald moment dat je niet het eeuwige leven hebt. Je ergste nachtmerrie is dat je kind onverzorgd achter blijft. Paul heeft twee oudere zussen, die hun broer zeker goed zullen opvangen, maar dat vinden wij niet hun taak. Hij is ónze zorg. En dus wilden wij een goede oplossing, zodat onze dochters dat later niet hoeven te doen. Het Klavier geeft ons nu al een heel



goed gevoel. Ik denk dat wij met een gerust hart onze laatste adem kunnen uitblazen, nu ik weet dat hij goed terecht gaat komen. Hoewel ik ook beseft dat het nog wel een moeilijk moment zal gaan worden, wanneer hij op 1 april gaat verhuizen. Daar moet ik nog wel aan wennen. Herman de Jong van ZorgWiel zei: 'Je gaat je zoon niet uit handen geven, maar anders vasthouden.' Dat raakte me zo. Want zo willen we het ook graag zien”.

Helpen met koken en poetsen

Paul vindt het leuk dat hij in Het Klavier gaat wonen, zegt hij. “Ik ken de andere bewoners allemaal. Van school en van het logeren. Het is leuk om bij hen te gaan wonen. Ik denk dat we lekker gaan eten de eerste dag. En spelletjes doen. Ik vind Mens Erger Je Niet leuk en ganzenborden. In Het Klavier krijg ik taakjes. Helpen met koken en poetsen, samen met de leiding. Een klein beetje maar. Ik oefen thuis al. Ik krijg straks een eigen kamer, maar ik weet nog niet welke. Kletsen en spelletjes doen is het leukste. En ik kan bij de zorgboerderij en bij Muzerijk blijven werken. Ik vind daar papier snipperen leuk en taakjes doen voor de school. Maar ook houtzagen is leuk en voor de dieren zorgen.”

Rob Hoefs: “We zijn blij dat we dit samen met ZorgWiel gaan doen. Toen we van start gingen moesten we op zoek naar een zorgorganisatie, daarmee waren wij niet bekend. Het wereldje is klein en ZorgWiel werd ons al snel aanbevolen. We zijn gaan praten en wisten direct: dit is wat we zoeken. Het was een match zonder er al te veel moeite voor te hoeven doen. Hun waarden passen bij ons. De mens is de maatstaf bij ZorgWiel; dat is zo belangrijk. Dat wil je als ouder horen. De bewoners krijgen wat ze nodig hebben, er wordt niet constant op de klok gekeken. Zij garanderen tachtig tot vijftientig cent per euro voor de zorg. Geweldig is dat. Ook de medewerkers die kwamen solliciteren, zijn mensen die niet op de klok werken. Zij zoeken ook vrijheid in hun werk en willen tijd besteden aan de bewoners. Beter kun je het niet hebben. In Het Klavier komen geen cliënten te wonen, maar mensen.”

De beste route voor zijn levenspad

“We zijn nog zo druk bezig met de oplevering van Het Klavier, dat we nog niet echt stilstaan bij het feit dat Paul straks definitief uit huis gaat. Als we er wel bij stilstaan dan voelen we een knoop in onze maag. Dat geldt ook voor de andere ouders. Die emotionele kloof zullen we allemaal moeten slechten. Het zal niet allemaal van een leien dakje gaan, het zal erg wennen zijn. Maar we weten dat het goed is voor de toekomst. En zeker goed voor Paul. Hij heeft straks dertien mensen met wie hij dingen kan doen; tv kijken, spelletjes spelen. Dat is toch veel leuker dan altijd alleen met zijn ouders zijn. Het is een prettige gedachte dat we de beste route hebben gevonden voor zijn levenspad. De bedoeling is dat Het Klavier thuis is en dat Paul voortaan bij ons op bezoek komt. Als we dat bereikt hebben, dan hebben we het goed gedaan.”

We kunnen nog drie bewoners verwelkomen

“We hebben bij Het Klavier gekozen voor 24/7 uur zorg in huis. Inwonende zorg. Zodat we niet afhankelijk zijn van het inbellen van personeel op het moment dat het nodig is. Dit geeft een veilig gevoel, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Daarvoor moesten we groter gaan denken, om meer financiële armslag te hebben. Vandaar dat we veertien plekken hebben gecreëerd. Hiermee kunnen we de 24/7 zorg garanderen.

We kunnen nog drie bewoners verwelkomen.

We zoeken bewoners uit de regio, zonder gedragsstoornissen, (ZZP-indicatie 4, 5 of 6) die bij de andere bewoners passen. Zij zullen een prachtige nieuwe woonplek vinden op Het Klavier, daarvan ben ik overtuigd.”

Voor meer informatie kijk op de website:

www.hetklavier-uden.nl of neem contact op met Rob Hoefs via 06-5711 4855 of via ZorgWiel.

Even voorstellen: Mandy Rovers

Hallo allemaal,

Mijn naam is Mandy Rovers, 30 jaar.

Ik woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in Gemert.

In het dagelijks leven houd ik van wandelen, leuke dingen ondernemen met mijn gezin en vrienden. Ik heb 9 jaar op woonhuis Ons Huis gewerkt waarvan vanaf 2015 bij Stichting ZorgWiel. Per 1 maart ga ik de functie vervullen als teamleider bij Het Klavier. Ik ben een enthousiast, flexibel en behulpzaam persoon.



Ik heb veel zin om aan de slag te gaan als teamleider bij Het Klavier omdat dit een uitdagende baan is waarin ik mezelf kan ontwikkelen. Samen met mijn collega's wil ik een thuis creëren voor bewoners waarbij ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en waarin ze zichzelf kunnen ontplooiën. Ook vind ik het belangrijk om als team ouders/verwanten te betrekken bij de begeleiding van de bewoners en goed contact met hen te onderhouden.

Groetjes, Mandy

Teamdag Het Klavier



Op vrijdag 12 maart hebben we met alle nieuwe begeleiders van Het Klavier een teamdag gehad. Bij binnenkomst hebben we kort kennis gemaakt, onder het genot van koffie/thee en iets lekkers. Later hebben we allemaal iets over ons zelf verteld aan de hand van een voorwerp dat je dierbaar is. Van een voetbalshirt, foto's, miniatuur Volkswagenbusje, mixer tot aan een beeldje van een hond. Door onze

verhalen kwamen we erachter dat interesses en achtergronden van elkaar verschilden. We hebben ook overeenkomsten met elkaar, één ervan werd zichtbaar duidelijk. Ons hart voor de zorg en de bewoners staan centraal. Iedereen vult iets anders aan in het team; van creativiteit, bakken/koken, sport tot aan gezelligheid en in voor een grapje. Doordat er veel verschillen zijn in werkervaring maakt dit een team met veel kennis en ervaring.

In de middag werd er een lunch bezorgd door Brownies en Downies uit Uden, dit speciaal omdat één van onze toekomstige bewoners van Het Klavier daar werkzaam is.

Na de lunch hebben we kennis gemaakt met een aantal bewoners door middel van een Powerpoint die door onze gedragsdeskundige, Ester Jakobs, zorgvuldig is samengesteld.

Alle teamleden hebben veel zin in de officiële start van Het Klavier wat medio april plaats gaat vinden, het kan voor ons niet snel genoeg april zijn.

Team Het Klavier

Ingekomen bericht van Herman de Jong

De Watermeter

Zo af en toe komt het voor dat er in onze woonhuizen een beroep op onze collega's wordt gedaan op (semi)technisch vlak. Vaak gaat er dan een blik naar onze mannelijke collega's; hoezo een vastzittend rollenpatroon!? In de meeste gevallen, en zeker als het mezelf betreft, ga ik er vanuit dat mannelijke collega's niet zonder reden voor de zorg hebben gekozen: we zijn zorgzaam en behulpzaam, gaan graag met mensen om, maar vraag ons niet een technisch stukje te leveren want die kennis zit over het algemeen niet voldoende in ons pakket. Ik dicht een aantal van mijn vrouwelijke collega's zelfs meer kennis toe op technisch vlak dan waar ik zelf over beschik en schaam me daar ook niet voor: ken je kwaliteiten!

Het volgende verhaal wijkt daarvan af.

Mij wordt gevraagd aandacht te schenken aan het toch wel erg hoge waterverbruik binnen één van onze woonhuizen. Het verbruik is in die orde van grootte dat het lijkt of er een subtropisch zwembad is geïnstalleerd met verschillende uitdagende glijbanen die continu van water moeten worden voorzien. Als

staf hebben we geen uitnodiging ontvangen voor de feestelijke opening (neem je zwemkleding mee). Dus, wat is er loos? Bij het mailtje dat ik ontvang is de meter van het desbetreffende woonhuis toegevoegd. Ik kijk er even naar, nog maar even en nog eens even en begin, gezien mijn technische inzicht, toch wat te twifelen, maar nee, hier zie ik toch echt de afbeelding van een gasmeter in plaats van een watermeter! Voor de zekerheid toch maar even checken bij de gasmeter in mijn huis en het klopt, een gasmeter.

Om toch de juiste meterstand door te geven, bel ik het woonhuis en tref de, niet zo belangrijk maar dan toch, vrouwelijke collega die met alle goede bedoelingen de gasmeterstand in plaats van de watermeterstand heeft doorgegeven. Samen kunnen we er smakelijk om lachen, niet onbelangrijk in deze tijden. De juiste meterstand is inmiddels doorgegeven, die overigens niet afweek van voorgaande jaren.

Mijn dag is weer goed, toch wat technisch inzicht kunnen etaleren, maar onvoldoende om een carrièreswitch te overwegen; geen denken aan!!

Herman de Jong

Het vaccineren van de bewoners van ZorgWiel

In februari is binnen de woonhuizen begonnen met de vaccinatie tegen het coronavirus. Alleen de bewoners die dat zelf wilden, hebben een prik gekregen. Door veel bewoners en hun ouders werd er lang naar de vaccinatie uitgekeken.

Bij de woonhuizen kwam iemand van de huisartsenpost langs om de vaccinaties te geven. Dat was soms nog best lastig! We kregen namelijk pas kort van tevoren te horen wanneer er iemand langs kwam met de prikken. En soms werd de hele afspraak zelfs afgezegd. Door deze onduidelijkheid moesten sommige bewoners de hele dag in het woonhuis blijven en konden ze niet naar de dagbesteding. Voor sommige bewoners waren de vaccinaties best spannend, maar ze werden goed gerustgesteld door de medewerkers van het woonhuis. Iedereen heeft het supergoed gedaan!

Alle bewoners van de woonhuizen die dat wilden hebben nu een eerste prik gehad. Iedereen krijgt nog een tweede prik en die zijn al gepland in de agenda.

Het is fijn dat de bewoners en medewerkers nu al weten hoe het vaccineren werkt, de volgende keer zal het waarschijnlijk nóg beter gaan.

Wij wensen alle bewoners en medewerkers veel succes met de tweede vaccinatieronde. Laten we hopen dat we door de vaccinaties binnenkort weer meer mogelijkheden hebben om leuke dingen te doen!



Klik op deze button om het bericht samen met uw bewoner te beluisteren.

Bijdragen en nieuws uit onze woonhuizen:

Oud & Nieuw op De Strang

“ Dit jaar hebben we onder het genot van een hapje en een drankje voor het eerst een muziekbingo op de Strang gedaan met Oud en Nieuw. Suzan draaide een stukje muziek en wij moesten raden welke muziek het was. Tussendoor was er natuurlijk ook een pauze Je kon dit door strepen op een Bingokaart Dus eigenlijk werkte het net als een echte Bingo Het was een avondvullend programma. (voor dat we het wisten was het kwart voor 12) En als afsluiting van het Oude jaar hebben we om 12 uur geproost op het nieuwe jaar ! En iedereen heeft ondanks het coronavirus een TOP avond gehad ! Groetjes Chantal Janssen ”



'D-Day op geWoon'

En dan is het eindelijk zover!

23 Februari 2021; 'D-Day'! De dag dat bewoners van woonhuis geWoon hun eerste COVID-19 vaccinatie mogen ontvangen. Lijkt wel een feestje....

De bewoners zijn geWoon 😊 thuis, de huisarts komt aan huis om de vaccinatie te geven. Dat is wel prettig in je eigen vertrouwde omgeving. Want ook al is iedereen er 'blij' mee, het is ook wel spannend!

Ergens in de ochtend....weten we, is de afspraak dat de huisarts langs komt. We worden 'n half uur van te voren gebeld dus telefoon bij de hand! Dat telefoontje mogen we natuurlijk niet missen, iedereen in opperste paraatheid.

En dan, eindelijk, om 10:30 uur gaat de telefoon; we zijn er over 'n half uur! Hoera, roepen we nog net niet!

Nog even een hele organisatie 'achter de schermen'. De prik zelf stelt niet eens zoveel voor. Voor de een iets spannender als voor de ander. En achteraf kunnen we zeggen; voor iedereen goed verlopen. Na een korte observatie, gaan alle bewoners heerlijk naar hun werk, het is een mooie zonnige dag, het ritme van de dag oppakken. 'n 'Kippetje' was 't, aldus Sjors. En Sem.... die komt heel trots en enthousiast van zijn kamer zijn pleister laten zien!

De uren en dagen daaropvolgend 'rollen' de bewoners er goed doorheen, allemaal geen bijwerkingen of klachten, buiten het 'blauwe-plekkengevoel' op de plek van de prik.

Wat een kanjers allemaal, de bewoners van geWoon!
Het einde....van een (hopelijk) nieuw begin!

Sneeuwpret op 't Span

9-2-21: De taxi's reden vandaag niet vanwege de sneeuw. We hebben er op 't Span een dag vol met sneeuwpret van gemaakt.

En het resultaat was een prachtig fort. ajeto



De Blitz: Een verrassing in een bijzondere tijd van Jumbo supermarkten



Vanmorgen kwam er een leuke jongeman aan de deur van de Blitz.

Nee dat was niet niks! Een mand vol lekkere spullen om met de feestdagen van te smullen.

Kaylee en Lotte namen de mand in ontvangst. Kaylee zonder te blozen en zonder angst. Lotte erg gesteld op de inhoud, vooral de chocolaatjes lieten haar niet koud.

Heerlijk hebben alle bewoners ervan gesmuld. Zelfs met de cadeaubonnen hebben we ons fruit assortiment aangevuld.

Daarbij kunnen we alvast vertellen dat we onze boodschappen bij Jumbo supermarkten blijven bestellen.

Hartelijke groetjes van alle bewoners en team van de Blitz.

Sandra komt koken met Nina op Villa Ramon

“Mijn naam is Nina en ik woon in Elst bij Villa Ramon. Toen ik Sandra een keertje zag, heb ik gevraagd of zij samen met mij wilde koken, en dat wilde ze. We hebben een afspraak gemaakt. Ik heb op donderdag 22 oktober een fruitsalade gemaakt samen met Sandra. Samen hebben we allemaal fruit klein gesneden. Ik kan dat heel goed. Wij hebben slagroom geklopt. In de fruitsalade zat

kiwi, banaan, appel, peer, meloen, aardbei, witte druiven, zwarte druiven, Bij de fruitsalade hadden we ijs en slagroom. Voordat wij de fruitsalade aan de andere bewoners gaven, heb ik het zelf eerst geproefd. Ik vond het erg leuk om te doen. De fruitsalade was heerlijk! Ik zou graag elke donderdag met Sandra willen koken. Groetjes Nina ”



Octopus: onze nieuwe aanwinst!

“ Voor onze bewoners op Octopus hadden we een wens; een elektrische rolstoelfiets waar iedere bewoner in zijn / haar eigen rolstoel gebruik van kan maken.

Twee enthousiaste vaders gingen voor ons op zoek en maakten heel wat kilometers om een geschikt exemplaar te vinden. Nou, dat is hen goed gelukt!

Dit is hem dan.. (foto)

Nadat het personeel eerst even heeft "droog gefietst", kreeg Luuk daarna de primeur om als eerste een rondje door het dorp te fietsen. Wat een genot! Heerlijk in de voorjaarszon genieten op de fiets met de wind door de haren. Zalig!

En hoe fijn is het om samen met pap of mam te gaan fietsen! Het weer wordt beter, dus wij gaan samen genieten van vele veilige kilometers!

Cindy Austen

”



Verkiezingen 't Span

17 maart.....dag van de verkiezingen. Marleen en Dirk gaan stemmen. Ze weten heel goed op wie ze willen gaan stemmen. Marleen en Dirk zeggen: "dat is belangrijk"!

4 jaar geleden heeft Marleen voor het eerst zelf gestemd. Daarvoor heeft ze geoefend op steffie.nl. Dit is een oefenprogramma waarin stap voor stap wordt uitgelegd, hoe je moet stemmen en wat je belangrijk vindt.

Voor Marleen was het dit jaar een makkie! Ze is er trots op dat ze dit jaar weer helemaal zelf heeft gestemd. Zoals ze zelf zegt....."het ging goed"!

Dirk is samen met zijn vader gegaan. Ook hij heeft zelf een keuze gemaakt! Dirk is gek op de politiek. Nu hopen dat er een goede regering komt die het goed gaat doen!

Aan Marleen en Dirk zal het niet liggen.

Carnaval op 't Span

“ Op zaterdag 13 februari hebben we carnaval gevierd op 't Span, de stemming zat er in de middag al goed in en we werden al getraakteerd op feestmuziek door DJ Robert. De hapjes werden alvast gemaakt en de sfeer was al top! Er werden al heel wat polonaises door de keuken gelopen, alaaaaaaf!

Het was met etenstijd ook al feest, want we aten lekker frietjes. Iedereen heeft genoten en heeft heerlijk zitten eten.

Daarna was het tijd om de kostuums aan te trekken en alles klaar te zetten boven in de woonkamer, nou ja woonkamer we hebben hem omgebouwd tot feestzaal, tafels van de kant af, de playlist met carnavalskrakers werd alvast klaargezet en de lampen gingen uit en de discolampen aan.

En meteen bij het eerste nummer ging het dak eraf! Wat kunnen onze Spanners feesten zeg! Natuurlijk deden Ans en Claudia ook gezellig mee, en ook werd er lekker geborreld, het was een hele geslaagde avond, met volop de voetjes van de vloer. Er werd uit volle borst meegezongen, wat een feest!

Na een hele avond dansen en lol maken ging iedereen moe maar voldaan het bed in.

Groetjes Claudia

”

