



ZORGWIEL
met menselijke maat



Nieuwsbrief Stichting ZorgWiel | September 2024

bewoners

familieleden

begeleiders

vrijwilligers

Beste bewoners, ouders, vertegenwoordigers, vrijwilligers en collega's, De zomervakantie zit er alweer bijna op en is het weer tijd voor de derde nieuwsbrief van dit jaar. In de woonhuizen zijn er veel leuke dingen ondernomen de afgelopen periode. Verderop in deze nieuwsbrief leest u over de avonturen van de bewoners. In augustus kregen alle bewoners van Ganzenvlucht de sleutel van hun nieuwe huis. Vanaf dat moment is door bewoners, ouders, familie en collega's ontzettend hard gewerkt en staat er een huis wat als een warm thuis aanvoelt. Verderop in onze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Veel leesplezier!



Nieuws van de Bewonersraad



Klik op deze button om het bericht samen met uw bewoner te beluisteren.

Op 14 september hadden we weer een Bewonersraadvergadering.

Dit keer was het bij Meneer Vos in Nijmegen, omdat in Wijchen voor de deur van WijSamen de jaarlijkse kermis stond. Ook heel gezellig natuurlijk, maar iets te gezellig om op de kermis belangrijke zaken door te spreken.

De raadsleden mochten eerst vertellen over hun vakantie. Sommigen zijn echt op vakantie geweest en sommigen hebben leuke activiteiten gedaan op het woonhuis. Er zijn zoveel leuke dingen gedaan dat het te veel is om op te noemen.

Camillia vertelde dat alle medewerkers van ZorgWiel aankomende maand een lijst in kunnen vullen hoe ze het vinden om bij ZorgWiel te werken. De Bewonersraadsleden gaan hun begeleiders zeggen dat het heel belangrijk is om deze lijst in te vullen. Het is namelijk een onderzoek naar werkgeluk. De vorige keer kreeg ZorgWiel een dikke 8, waar we natuurlijk erg trots op zijn. Hopelijk kunnen we dit keer dat cijfer evenaren of zelfs verbeteren. Volgend jaar komt er ook zo'n lijst voor alle bewoners.

Anke, teamleider van De Vlinder, kwam ons vertellen over vriendschap. Wat is vriendschap? Hoe maak je vrienden? En hoe houd je vrienden?

Door middel van picto's kwamen er mooie gesprekken op gang. Zo was er een picto met spelende kinderen. Het is namelijk heel belangrijk om leuke dingen met elkaar te doen, zoals spelletjes spelen, voetballen of gezellig samen kletsen.

Er was ook een picto 'elkaar helpen'. Het is heel belangrijk om elkaar te helpen. Je kunt elkaar helpen met een taakje in huis of bijvoorbeeld een begeleider roepen als een andere bewoner zich niet zo lekker voelt.

Soms ben je boos op elkaar en dan is het belangrijk om met elkaar te praten. Dan kun je het samen weer goedmaken, of juist een luisterend oor bieden.

Lekker samen lachen, huilen, eten en feesten: al deze onderwerpen kwamen aan bod.

De Bewonersraadsleden gaan deze onderwerpen ook bespreken in het huiskameroverleg.

Als afsluiting genoten we weer allemaal van een heerlijke lunch. Het was een gezellige, relaxte en leerzame vergadering. Bedankt allemaal!



Inhoudelijk thema

Een goed leven..dat wil toch iedereen?

Wat is voor jou een goed leven? Als je een willekeurig persoon vraagt wat voor hem of haar een goed leven is, krijg je heel verschillende antwoorden. De natuur, familie, een goed gesprek, lekker eten, lezen in de hangmat, dat ik me gezond voel, naar een concert.

En toch, als je naar de antwoorden kijkt zijn deze allemaal in te delen in een aantal gebieden. Als die gebieden op orde zijn, dan is het leven goed. Ook voor mensen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking, zeggen orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman.

Zij ontwikkelden een orthopedagogisch programma dat ouders en begeleiders handvatten geeft om hieraan te werken. Het LACCS programma. Misschien heb je er al weleens van gehoord.

LACCS

De letters LACCS staan voor de verschillende gebieden waar we al die antwoorden in kunnen plaatsen: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

Lichamelijk welzijn: Is iemand in goede lichamelijke conditie? Is iemand goed verzorgd? Worden gezondheidsproblemen juist behandeld?

Alertheid: Is iemand in staat zijn/haar aandacht te hebben voor wat er om zich heen gebeurt? Is iemand in staat om tot rust te komen en te herstellen? Voelt iemand zich doorgaans veilig en ontspannen en heeft iemand een dag- en nachtritme?

Contact: Is iemand geliefd? Wordt iemand



gehoord en gezien? Heeft iemand een positieve betekenis voor de ander? Ervaart iemand nabijheid, verbondenheid en emotionele beschikbaarheid?

Communicatie: Voelt iemand zich gehoord en begrepen? Weet hij/zij wat de mensen om zich heen bedoelen? Krijgt iemand zeggenschap en begrenzing die bij hem/haar past?

Stimulerende tijdsbesteding: Heeft iemand betekenisvolle en gevarieerde bezigheden? Wordt iemand uitgedaagd en geprikkeld? Is iemand betrokken bij de dagelijkse bezigheden?

Hoe dan?

De LACCS geeft mooie handvatten om te kijken hoe goed het eigenlijk gesteld is op deze gebieden en helpt ons om doelgericht te werken aan een verbetering waar nodig en mogelijk. Een van de belangrijke tools binnen de LACCS is het 'goed leven gesprek'. Iedereen mag onafhankelijk van elkaar een rapportcijfer geven voor hoe goed het voor de bewoner op orde is op het betreffende gebied. In gesprek met elkaar komen we tot doelen of aandachtspunten.

Soms is het nog niet helemaal duidelijk wat voor iemand belangrijke voorwaarden zijn, bijvoorbeeld om zich gehoord en begrepen te voelen. Dan kunnen we samen een inschatting maken van het ontwikkelingsniveau op het gebied van bijvoorbeeld communicatiegebruik. In een 'ontwikkelingsfasengesprek' proberen we daar door bespreken van verschillende voorbeelden uit het leven van de bewoner meer zicht op te krijgen.

Bovenal is LACCS een manier van denken en werken vanuit een visie die eigenlijk al heel goed past bij ZorgWiel. Samen zorgen voor een goed leven voor onze bewoners. Ze probeert handen, voeten en taal te geven die begrijpelijk is voor alle betrokkenen. Voor ingewikkelde termen die genoemd worden in psychologische of medische verslagen zijn begrijpelijke alternatieven verzonnen. Een bekende term is bijvoorbeeld: "een klikje". Zo noemen we het als iemand in zijn hoofd een koppeling heeft gemaakt tussen 2 dingen, om de wereld voorspelbaarder te maken. Stel je voor. Maurice gaat 2 keer met begeleider Willem boodschappen doen; dan kan het zijn dat Maurice de verwachting heeft de volgende keer als hij Willem ziet, weer boodschappen gaat doen. Hij heeft Willem aan de activiteit boodschappen doen geklikt.

LACCS bij ZorgWiel

De collega's van Ons Huis en De Blitz kennen de methode al. Op Octopus en Majstro heeft het team recent een scholing gehad in het werken volgens

de 'LACCS methodiek' en ook sommige ouders hebben al kennisgemaakt met LACCS. Zelf ben ik dit voorjaar gestart met de leergang LACCS voor gedragskundigen, deze zal ik in februari 2025 afronden.

Het je eigen maken van de LACCS-manier van kijken en praten vraagt tijd. We bekijken nu samen hoe we het werken volgens LACCS willen vormgeven en ook ouders/wettelijk vertegenwoordigers zullen hierin worden bijgepraat.

Op deze website vind je meer informatie:

Op LACCS-programma:
Home (laccsprogramma.nl)

Mocht je vragen hebben aan de hand van dit stukje of je ervaringen willen delen, dan mail me gerust:
jannekevanpoelgeest@zorgwiel.eu

Groetjes, Janneke van Poelgeest
Gedragskundige ZorgWiel



Dagbesteding in beeld: Loods9



Klik op deze button om het bericht samen met uw bewoner te beluisteren.



Het is woensdag 11 september. Vanaf Nijmegen station pak ik de bus richting Gendt, waar ik heb afgesproken om eind van de ochtend langs te komen. De reisplanner 9292 vertelt mij dat ik uit moet stappen bij Halte Industrierterrein, waarna ik vervolgens nog een kleine 5 minuten zal moeten lopen om bij Loods 9 aan te komen.

Hoewel de combinatie van de woorden 'Loods' en 'Industrierterrein' mij een bepaald beeld schetst, weet ik zodra ik het terrein op loop, dat dat geen afspiegeling is van de werkelijkheid. Gelegen aan de doorgaande weg naar Gendt, ligt het grote pand van Loods 9, dat sinds 2,5 jaar op deze locatie gevestigd is. Een plek die voor meerdere bewoners van ZorgWiel de basis biedt voor een actieve en creatieve dagbesteding; Lianne, Mandy, Dimitri, Daan, Milan, Hilde, Dide, Chiel, Hanneke, Janko en Lianne. Helaas zijn niet alle deelnemers deze dag aanwezig, maar op de muur waar iedereen zijn/haar persoonlijke planning hangt, vang ik toch een glimp op van wat iedere deelnemer zoal doet op een dag.

Bij aankomst wordt mij al snel duidelijk dat ik tijdens de koffiepauze binnen kom lopen. Achter in de grote ruimte staan twee lange tafels

waar de deelnemers samen hun pauze houden. Vrijwel direct biedt Chiel mij een kopje koffie aan, waarna ik mag aanschuiven aan één van de tafels. Tussen de tafels hangt aan de muur een grote poster met daarop enkele vaste momenten die samen

vorm geven aan een dagstructuur; start van de dag, het beginnen en opruimen van de werkzaamheden en pauzemomenten. De bijbehorende klokken geven de tijdstippen aan waarop iets begint en afgelopen is, waar ik uit opmaak dat het nog 10 minuten pauze is.

Als het tijd is om verder te gaan met de werkzaamheden die voor deze dag gepland staan, sluit ik aan bij de deelnemers die een plekje zoeken aan de grote vierkante tafel midden in de Loods. Nog voordat ik mijn stoel heb aangeschoven aan tafel, merk ik dat alle deelnemers alweer volledig in de werkhouding zitten. Tegenover mij zitten Chiel, Mandy en Dide en rechts naast mij zitten Lianne en Dimitri. Ieder heeft een stapel met plastic hoezen voor zich liggen, met daarnaast een rol stickers. Alle 10.000 plastic hoezen mogen worden voorzien van een sticker, zodat uiteindelijk duidelijk is dat, zoals op de sticker beschreven staat, er een bos Flamingo Blume in verpakt is. Ondanks het grote aantal dat nog moet worden voorzien van een sticker, geeft Henny (vrijwilligster en tevens moeder van deelnemster Hanneke) aan dat er nooit sprake is van een tijdsdruk voor de deelnemers. Ook al is een opdracht tijdgebonden, zoals het inpakken van kerstpakketten, vertelt Henny dat de begeleiders er zorg voor dragen dat de deelnemers dit niet zullen merken.

Wellicht maakt dit dan ook dat Mandy even later aangeeft dat zij dit laatste, het inpakken van de kerstpakketten, misschien wel de leukste taak vond in het afgelopen jaar. De 500 ingepakte pakketten, die van allerlei presentjes moesten worden voorzien, zijn een resultaat van een lopende-band-(team)-werk. Een lange tafel werd gevormd, waarna iedereen één voor één zorg droeg voor zijn eigen onderdeel.



Van het vouwen van de doos tot het gevulde pakket opstapelen; iedereen droeg zijn steentje bij. Mandy vertelt dat het die dag een grote rommel was in het pand, maar dat het wel een super leuke klus was om samen te doen.

Diversiteit in werkzaamheden genoeg, zo blijkt als Chiel mij meeneemt naar de grote kasten in de ruimte, die vol liggen met spullen om creatief bezig te zijn. Met trots laat hij enkele van zijn tekeningen zien, die hij hier heeft gemaakt. Al snel wijst hij daarna richting de laptop, waarbij hij benoemt dat hij hier morgen spelletjes op gaat doen.

Niet alleen in deze ruimte zijn de deelnemers bezig met werkzaamheden, maar ook aan de achterkant van het gebouw waar onder andere werkzaamheden met hout worden verricht en ook een hoek is voor het repareren van fietsen. Dimitri, die ook bezig is met het productiewerk aan tafel, vertelt dat hij vanmorgen namelijk in dit gedeelte van het gebouw een kist heeft gemonteerd die hij gaat gebruiken voor zijn muziek. Naast de ruimte voor- en achter in het gebouw, is er voor het pand in de tuin ook een grote ren met kippen te vinden. Dide vertelt dat zij het erg leuk vindt om met de kippen te werken en volgens Ellen (begeleidster) is Dide dan ook altijd erg scherp of het voeren van de kippen niet vergeten wordt in de taakverdeling.

Vlak voordat de lunchpauze begint en voor sommige deelnemers de werkdag er alweer bijna op zit, vertelt Lianne dat zij ondertussen al 5,5 jaar werkzaam is bij Loods 9. Zij is hier ooit begonnen met financiële taken, maar zo doorgerold in het meer industriële werk. Op de vraag wat zij het allerleukste vindt van het werken bij Loods 9, geeft zij aan dat ze iedere dag zichzelf mag zijn: 'ze (begeleiding) laten mij in mijn waarde en zit ik een dag niet lekker in mijn vel? Dan is dat helemaal niet erg'.

*Door onze nieuwsbrief reporter Timo
(Persoonlijk Begeleider A op woonhuis Majstro)*



Medewerker aan het woord

*Wilma
van Doorn*



Ik ben Wilma van Doorn, nu 2 jaar werkzaam op Majstro als persoonlijk begeleider A. In het verleden heb ik de verpleegkundige opleiding afgerond.

Sinds mei ben ik naast mijn functie nu ook werkzaam als 'toetsers bevoegd bekwaam'; ik verzorg de scholingen in de regio Nijmegen en indien nodig ben ik ook inzetbaar voor de andere woningen binnen ZorgWiel.

Ik zie het stukje scholingen verzorgen als een leuke nieuwe uitdaging binnen ZorgWiel.

Ik vind het leuk om mijn kennis te delen met anderen en daarnaast houdt het mijzelf ook scherp.

In mijn nieuwe functie toets ik voornamelijk medewerkers individueel of ze bekwaam zijn een handeling uit te voeren en stel daarnaast de vraag of een medewerker zichzelf bekwaam genoeg voelt om een handeling uit te gaan voeren in de praktijk.

Daarnaast houd ik mijzelf bezig met het stukje scholing binnen de teams. Wanneer er een nieuwe handeling binnen de woning is of als er binnen het team scholing herhaald dient te worden om medewerkers bevoegd en bekwaam te houden, kan het zijn dat ik langskom (of Gerda; de andere 'toetsers bevoegd bekwaam').

*Tot op de werkvloer!
Groetjes, Wilma*

Even voorstellen

Thijn Evers

teamleider geWoon



Hallo,

Laat ik me even voorstellen, ik ben Thijn Evers een 32-jarige jonge man wonend in Venlo. Hier ben ik regelmatig samen met vrienden of met mijn familie. In mijn vrije tijd kook en bak ik graag. Ik ben graag creatief bezig en help graag vrienden. Ik hou ervan om actief bezig te zijn, dagjes weg of even lekker wandelen in het bos doe ik graag, een keer in de week doe ik aan judosport en ga ik regelmatig even zwemmen.

Ik hou me graag bezig met bewustwording en gedachtes. Ik ben van mening dat je zelf de sleutel hebt tot je eigen geluk en keuzes in je leven. Dit start altijd bij jezelf, mijn streven is om dit ook uit te dragen in mijn omgeving en zo mensen te kunnen ondersteunen en motiveren. In mijn carrière ben ik bakker geweest, in de horeca in de keuken/bediening/afwas gestaan, bloemist ben ik geweest en kledingverkoper om zo uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de zorg voor nu mijn beste keuze is, hier kan ik mijn gevoel en hart delen.

Ik kijk er erg naar uit om als meewerkend teamleider te functioneren bij woonhuis geWoon, hier zal ik langzaam het stokje over gaan nemen van Heidi, de huidige teamleider.

*Met vriendelijke groet,
Thijn Evers*

Medewerker aan het woord

Heidi Jacobs

teamleider geWoon



En dan heb je de leukste baan van de hele wereld....

Vanaf dag 1, september 2018, heb ik samen met mijn collega's van woonhuis geWoon een thuis mogen maken voor onze bewoners. Alles nieuw; het huis, de bewoners, collega's, de organisatie. En vanuit deze start een gezellig, warm en thuis maken voor de bewoners, ouders het vertrouwen geven dat hun zoon/dochter 'in goede handen' is en zorgen voor een fijne werkplek voor collega's. Een organisatie die ons ondersteunt waar nodig, en ons de vrijheid geeft om er ons eigen woonhuis van te maken. Pionieren op en top! Wat een avontuur was dat.

En wat is dit, al zeg ik het zelf, goed gelukt. Met veel plezier en trots kijk ik terug op deze jaren.

En dan komt er een moment...ik kreeg de vraag of ik, samen met een oud-collega, een zorgwoning wil opstarten. Huh, ik zit helemaal op mijn plek....maar toch 'kriebelt' het dan ergens. Na een dubbel gevoel, vele overwegingen, toch besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Maar wat gaat 't me aan het hart! Zo'n fijne werkplek, zo'n fijne bewoners, collega's en organisatie 'achterlaten'.

En dan, ergens begin 2025, draag ik mijn gouden stokje over aan een nieuwe kanjer, Thijn! Hij heeft zich net voorgesteld. Ik wens Thijn heel veel plezier op de mooiste werkplek, in ons comic-sans-team, de liefste bewoners met hun ouders en een organisatie waar je echt, maar dan ook echt, het verschil mag maken.

Groetjes, Heidi Jacobs

Medewerker aan het woord

Anke van Grinsven

teamleider Blitz



Hoi iedereen,

Wat leuk om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief! Mijn naam is Anke en ik ben vanaf 1 september 2024 als teamleider werkzaam bij De Blitz. Ik ben 42 jaar, woon in Oss en ben moeder van twee jongens: Tim en Stef. Mijn hobby's zijn hardlopen, zwemmen, lezen en lekker wandelen in de bossen met mijn twee hondjes Makker en Tommie. Lekker in de natuur even tot rust komen! Daar geniet ik van!

De eerste weekjes heb ik er al op zitten. Wat voel ik me welkom in ons mooie Blitz-huis! Wat een lieve bewoners, die me hartelijk ontvangen bij binnenkomst. En dat iedere keer als ik kom! Wat fijn! Wat mooi! Dankbaar dat ik hiervan deel uit mag maken. Samen met het team zorgen voor een fijne woon- en werkplek! Wat een mooie uitdaging voor mij!

Groetjes, Anke

Onderzoek naar werkgeluk



Elke twee jaar voert ZorgWiel voor alle medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Medewerkers beantwoorden verschillende vragen: Hoe is het om bij ZorgWiel te werken? Wat gaat goed? Waar krijg je energie van? Maar ook: Wat kan er anders of wat kan er nog beter?

Rond deze periode ontvangen onze medewerkers de uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek naar werkgeluk 2024. We willen graag weten hoe onze

medewerkers hun werk beleven, zodat we er met elkaar aan kunnen werken de werkbeleving zo goed mogelijk te maken bij ZorgWiel!

Met de uitkomsten van het onderzoek gaan wij vervolgacties opzetten, om er met elkaar voor te zorgen dat we het werken binnen onze organisatie nóg leuker en uitdagender kunnen maken. In de volgende nieuwsbrief zullen we de belangrijkste resultaten met jullie delen.



De verhuizing van woonhuis Ganzenvlucht

Sleuteloverdracht Ganzenvlucht:

Op 17 juli was het dan eindelijk zover. Alle bewoners kregen hun eigen sleutel van hun prachtige nieuwe appartement.

Jennifer verwelkomde de bewoners één voor één en de spanning was van de gezichten af te lezen. Voor elke bewoner werd een half uur tijd genomen door woonstichting Gendt, want bij zoveel sleutels hoort natuurlijk ook wel wat uitleg bij.

Er werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe je met een sleutel (een druppel heet dat) de hoofdingang binnen moet komen. Ook werd er nog gecontroleerd of de bel werkt als er iemand op bezoek komt en hoe je de deur dan vanaf je appartement kunt openen. Natuurlijk werd er gekeken welke sleutel er bij je eigen brievenbus hoort, hoe je de deur van je eigen appartement moet openen, hoe de lift werkt, hoe je door een kijkgaatje kunt zien wie er aan je deur staat. Na de uitleg werden er al stoelen, trappen, emmers en schoonmaakmiddelen naar binnen gesleept en kon het klussen beginnen.

De verhuizing Ganzenvlucht:

Vrijdag 23 augustus was het dan zover, Ganzenvlucht gaat verhuizen!!

Weken lang is er voorbereid; Nieuwe studio inrichten, alles regelen wat nodig is voor het wonen in de nieuwe Ganzenvlucht... En dan echt verhuizen! Om 9:30 u na een bakje koffie gaan we samen met ouders en een paar mannelijke begeleiders de spullen inladen in de gehuurde grote bakbus. En na een goede dag werken staat alles aan de andere kant. We sluiten af met frietjes en dan wonen we er. Voor de een een feest, voor de ander ook moeilijk en emotioneel afscheid van de gezellige boerderij.

Dan begint het grote wennen, de weg en je draai vinden. In de week daarop volgend stromen onze 4 nieuwe bewoners in op Ganzenvlucht. Ook wennen. Wennen aan elkaar, wennen aan de ruimte. De nieuwe Ganzenvlucht is veel ruimer.

We wonen mooi tussen nieuwe huizen en ook tegenover oudere huizen en een groen grasveld met bijvoorbeeld een jeu de boulesbaan! We gaan ons hier vast snel thuis voelen en er komt nog een open dag voor belangstellenden.

De hartelijke groeten van Ganzenvlucht





Een bijzondere brief: Jack 12 jaar - Gezinshuis Angerlo

Oosterbeek 12 september 2024



Lieve Jack,

De vakantie is nu voorbij en je bent alweer een paar weken naar school en zit in een nieuwe klas bij meester Jelle waar je het goed naar je zin hebt zoals we hoorden.

Wat hebben jullie ook dit jaar weer een prachtige vakantiereis gemaakt met het gezinshuis. En wat voor ons zo leuk was, is dat we via de foto's en filmpjes die Mark en Ester stuurden, al jullie avonturen in de verschillende landen die jullie bezochten konden meebeleven. Net alsof we er zelf bij waren ...

Ook je verjaardag op 9 augustus heb je in het buitenland gevierd met z'n allen en wat geweldig dat je 's avonds nog even met ons kon video bellen.

12 jaar oud ben je nu Jack !! dat betekent dat je nu echt bij de grote jongens hoort ! Daar hoort ook af en toe een kopje koffie bij voor jou zoals je laatst tegen oma vertelde en natuurlijk hebben Mark en Ester goede afspraken met je daarover gemaakt.

We zagen al met de Pasen dit jaar hoe je als de grote broer van Siem en Moos hielp met eieren zoeken en dat je het sinds kort nu ook weer aankunt bij papa het weekend te logeren en je dan je broertjes Siem en Moos voorleest en helpt.

Als ze nu soms gaan huilen of schreeuwen, weet je dat kleine kinderen dat wel vaker doen en je laatst tegen papa zei... dat deed ik ook wel eens toen ik zo klein was... en blijf je gewoon rustig. In jullie gezinsvakantie waren er ook iedere dag veranderingen en onverwachte dingen en bleef je rustig en vol vertrouwen en konden we zien dat je echt meedeed en genoot.

Inmiddels ben je nu bijna drie jaar bij Mark en Ester in het gezinshuis in Angerlo en heb je dit vertrouwen in de dingen die gebeuren en die je soms niet begrijpt of anders beleeft, steeds verder opgebouwd.

Wij, maar ook de families en vrienden van mama en papa, zijn daarom ook zo blij dat je in het gezinshuis van Mark en Ester bent en daar veilig en vertrouwd mag opgroeien.

We lezen in de verslagen van hen hoe het je op school en in het gezin steeds beter doet en als 12 jarige grote jongen ook wat meer verantwoordelijkheid krijgt en aankan.

We zijn echt trots op je Jack !

Ga zo door en we hopen je gauw weer eens bij ons te zien en je weer eens lekker te verwennen en knuffelen!

Liefs en Dikke kus
van je oma en opa.





Een bijzondere brief:

Jack 12 jaar - Gezinshuis Angerlo

Beste Mark en Ester (gezinsouders
Gezinshuis Angerlo),

Zoals al aangegeven in de brief hierboven naar Jack, hebben beide families en vrienden van zijn mama en papa gezien hoe Jack rustiger en stabiel is geworden en zich steeds beter is gaan ontwikkelen.

We horen van jullie via de verslagen hoe het is in het gezin en op de school, maar zien het ook als hij bij een van ons

is.

De structuur, regelmaat, rust en het persoonlijke maatwerk wat jullie in het gezinshuis brengen, zijn de basis voor de positieve ontwikkelingen die we zien bij Jack en ook in het hele gezin.

Wij willen jullie en jullie medewerkers Rob en Elly hiervoor complimenteren en bedanken en onze grote waardering uitspreken.

Het is fantastisch wat jullie in dit prachtige gezin doen !!

De families Dennissen en Beke.



Nieuws uit de woonhuizen

Gezellig avondje voetbal kijken bij De Strang

HUP HOLLAND HUP!

Vol gezonde spanning stroomde de woonkamer vol om een goede pot voetbal te gaan kijken. Iedereen had zijn/haar best gedaan om de meest oranje of Holland kleding uit de kast te trekken en accessoires mee te nemen. Met een lekker hapje op tafel en een drankje in onze hand begon de wedstrijd Nederland – Frankrijk. Onze voetbalkenners hadden er niet al te veel vertrouwen in en we hoorden vanuit hun hoek zachtjes de voorspelling: 1-2..... Toen het halverwege de 2e helft nog steeds 0-0 was, was de kans op overwinning helemaal zo gek niet meer. Tot de laatste seconde hebben we op het puntje van onze stoel gezeten. We sloten een gezellige avond, waarin we hebben gelachen en (helaas tevergeefs) heel hard hebben gejuicht, tevreden af met een gelijke stand.



De Strang



Bewonersuitje De Strang

Op 8 augustus hebben wij het bewonersuitje van De Strang gehad. Wij zijn met auto's hierheen gegaan, maar wisten nog niet wat wij gingen doen deze dag. Halverwege de rit werd ons dit verteld. Toen kwamen wij erachter dat wij naar Alpaca boerderij Vorstenbosch gingen waar wij de alpaca's mochten voeren en aaien. We mochten de alpaca's alleen op de rug en nek aaien en ze hebben een hele zachte vacht. Ook waren er andere beesten op de boerderij, zoals hele grote konijnen. Daar hebben wij eventjes bij in het hok gezeten om ze te knuffelen.

Als afsluiter gingen wij met de hele groep eten, er was een heerlijke high tea verzorgd in het restaurant van de boerderij. We begonnen met soep, toen kwamen er verschillende lekkere broodjes & cakejes en als laatste een lekker toetje. Natuurlijk mochten souvenirs niet ontbreken, knuffels, pennen en truien werden er mee naar huis gebracht. We hebben een leuke dag gehad!

Lieve groet,
Steffi & Sanne





De Strang

Bewonersuitje

De Strang



Kermis

De bewoners van De Strang hebben dit jaar weer genoten van de Gendtse kermis. Velen zijn in de prijzen gevallen!



De Strang





Lianne van De Strang in het zonnetje

13 september is het zonnetje in huis
jarig: Lianne, van harte gefeliciteerd
met je 60e verjaardag!

De Strang wenst jou een prachtig
feest toe en heel veel geluk voor
de toekomst.

Proost, op jou!



60

Gefeliciteerd



De familie Meiners op vakantie naar Katjeskelder

Ik ben samen met mijn broers, zussen, pap, mam en begeleiding op vakantie geweest. Op vrijdag gingen wij met de bus en auto naar de Katjeskelder. Toen wij daar aankwamen hebben wij lekker gegeten en onze spullen uitgepakt. Wij hebben in de vakantie veel gewandeld, op het terras gezeten, boodschappen gedaan, over de camping gelopen, uiteten geweest, Rummikub gespeeld en wijntjes/biertjes gedronken. Wij zijn ook nog naar Breda geweest en hier heb ik een nieuwe blouse geshopt. Als afsluiter gingen wij bowlen en ik had zelfs gewonnen!! Toen was het helaas weer tijd om naar huis te gaan. Het is heel erg leuk geweest met z'n allen.

Groetjes, Jeroen

Huis
Meiners



Het Klavier gaat bowlen



Zaterdag 6 juli zijn we met een aantal bewoners van Het Klavier gaan bowlen in Uden. Wat werden er veel strikes en spares gegooid! We hebben echt een aantal talenten in ons midden. Judith spande de kroon en was de echte bowlingkampioen! Na afloop werden we ook getrakteerd door de moeder van Loes op een ijsje. Kortom, dit gaan we vaker doen! Een leuk en gezellig uitje!



Het Klavier

Het Klavier gaat naar de Alpacafarm in Vorstenbosch

Met de groep zijn we naar de alpaca farm in Vorstenbosch geweest. Het was een erg geslaagd uitstapje! We mochten ook nog aan de slag met de wol van de alpaca vacht. Met zijn allen hebben we een cursus vilten gevolgd en kregen ons werkstukje mee naar huis. Daar waren we erg blij mee en trots op!



Bewoners van Villa Ramon genieten

Tijdens de vakantie activiteiten hebben de bewoners van Villa Ramon genoten van een stoelmassage. Heerlijk!





Ons Huis



Ons Huis naar de kermis

Dinsdag 23 juli zijn we met zijn allen naar de kermis geweest. Wat een feestje was het! De middag begon met een glaasje fris en het ophalen van de strippenkaarten. Er werden ook leuke gekleurde ballen uitgedeeld. Heerlijk met z'n allen over de kermis gelopen. Sommige gingen ergens in, anderen genoten van het zonnetje en de sfeer. Het zonnetje scheen heerlijk, dus een ijsje kwam als geroepen. Nog even verder over de kermis gelopen en toen de middag afgesloten met een puntzakje friet. Het was een super leuke dag!

Familie BBQ Ons Huis

Familie BBQ

Afgelopen zondag was het erg druk in de tuin van Ons Huis! Er was namelijk een barbecue met bewoners, begeleiding en ook alle ouders, broers, zussen en hun partners. Het was super gezellig! Gelukkig was het mooie weer en heeft iedereen heel lekker gegeten.



Ons Huis



Ontspanningsweek 2024

Van 16 september t/m 20 september hebben de bewoners van Ons Huis de ontspanningsweek gehad. En wat was het leuk!

Maandag zijn we gaan zwemmen in het Golfbad Oss en daarna gezellig op visite geweest bij onze begeleidster Kim om naar haar nieuwe huis te kijken. Dinsdag zijn we met de bus naar Den Bosch geweest, hebben we een heerlijke lunch gehad bij Brownies & Downies en hebben we natuurlijk ook nog even gewinkeld. In de avond hadden we een fijne wellness avond waar we weer heerlijk tot rust konden komen

na een drukke maar ook leuke dag! Woensdag zijn we naar de dierentuin ZieZoo geweest waar we veel mooie dieren hebben gezien. Donderdag hebben we een jeu de boules toernooi gehad en tussendoor kregen we lekkere hapjes. Vrijdag zijn we naar de bioscoop geweest en sloten we s'avonds de ontspanningsweek weer af met een karaoke avond!

Iedereen is nu nog lekker aan het nagenieten van de leuke week.

Majstro



Vakantie bij Majstro

Bij Majstro hebben ze 2 vakantieweken gehad vol met leuke activiteiten. Zo is er gekeken bij de intocht van de Vierdaagse en begeleider Vincent en Bert en Hennie toegejuicht, zijn er spelletjes gedaan, een high tea was er, is er voorgelezen, gewandeld naar de Warmoes en als klapper van de week: de bonte avond vol optredens.



bbq bij Majstro

Het een na laatste weekend van september hebben we de zomer afgesloten bij Majstro met een heerlijke BBQ. En met prachtig weer erbij, wat een geluk!



WijSamen Summervibes



De start van de zomer zat er ondanks de regen al goed in bij WijSamen. Op 21 juni hadden we een heerlijke bbq met bewoners, ouders, vrijwilligers en begeleiders. De voorspellingen gaven veel regen, dus de dagen ervoor hadden we al een grote partytent neergezet. Met koks Richard en Pascal achter de bbq kwam het helemaal goed. Iedereen heeft gezellig gekletst, lekker gegeten, er werd gedanst en we hadden zelfs een heus optreden van onze bewoners met een eigen gemaakt lied. Voor herhaling vatbaar en een nieuwe traditie is geboren.

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse komen de wandelaars op roze woensdag altijd door Wijchen. Iedereen vroeg uit bed om feestend alle wandelaars aan te moedigen. Komkommers en druiven werden uitgedeeld en gretig door de wandelaars opgegeten. Een speciaal spandoek was er gemaakt voor de collega's Ramon en Vincent en Anke, de moeder van Bas.

Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium die hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

Deze zomer heeft Tim Renkens meegedaan aan de Special Olympics. Met zijn voetbalteam heeft Tim mooie punten gescoord. Goed gedaan Tim!

Daar de partytent na de bbq is blijven staan, is het zwembad daaronder neergezet. Wat hebben de bewoners daar van genoten. Lekker even afkoelen na het werk, menig watergevecht heeft er plaatsgevonden. Begeleiders namen al extra setjes kleding mee, want grote kans dat ze nat gegooid zouden worden. Tim probeerde nog te schuilen achter de paal, maar ook hij kreeg een nat pak.

EK voetbal: Ook op WijSamen hebben we de voetballers van het Nederlands elftal aangemoedigd. Bas en Heidi als topsupporters zingen hier het volkslied.

Lang leve het mooie weer. Niet alleen om thuis in de tuin te vertoeven, maar ook om gezellig een terrasje te pakken. In Wijchen zijn er genoeg dus dat kwam wel goed. Proost!

Wij gaan nog wat nazomer Summervibes opdoen om vervolgens de eerste vallende blaadjes van de herfst te ontmoeten!





Wij Samen



SUMMER
vibes



Wij Samen



Wij Samen

SUMMER
vibes



Wij Samen

De Zomer van

De Vlinder

De Vlinder is weer een paar mooie aanwinsten rijker.

Ten eerste is de Quattro-fiets met vol enthousiasme ontvangen door de bewoners van De Vlinder. Deze is mede mogelijk gemaakt door ZorgWiel, ouders en inzamelingen.

Er zijn al verschillende fijne ritjes gemaakt door Schaijk en omstreken. En het fijne is ook dat je ze van elkaar kunt loskoppelen.

We hopen hier nog vele kilometers mee te mogen maken!

Ten tweede is er een hele mooie steigerhouten bank onder de overkapping gemaakt. Bewoners hebben deze samen met begeleiding bij begeleiding in de schuur mogen maken. Ook is er hulp van ouders bij komen kijken. Super fijn al die hulp! We kunnen er heerlijk op relaxen. Laat de zomer nog maar even duren!

Verder zijn de bewoners nog naar Funpop geweest en zoals ieder jaar was dat weer een groot feest! Helaas waren de weergoden ons minder gegund, maar dat mocht de pret niet drukken. De optredens waren geweldig en de organisatie was top! Als afsluiting lekker frietjes op en moe en voldaan naar bed toe.

Ook zaten onze bewoners, vaak in het oranje, klaar voor het WK voetbal! Hier is er flink gejuicht wanneer er een doelpunt viel, helaas mochten we het niet halen tot de finale. Wij hebben er in ieder geval van genoten, want zeg nou zelf; iets lekkers op tafel zouden we iedere dag toch wel willen ;)?

De bewonersvakantie is dit jaar ook weer als GE-WELDIG ervaren. Dit jaar hebben we de groep in 2-en gesplitst. De ene groep zat op Centerparcs en de anderen bleven lekker op De Vlinder en deden vanaf daar rustige en leuke activiteiten.

Een paar kleine grepen uit het programma van Centerparcs waren: heel veel en vaak zwemmen, bowlen, dierentuin, aardbeienland, ijsjes eten en natuurlijk konden de zelf gebakken frikandellen niet overgeslagen worden. Kortom; een drukke maar leuke vakantie.

Op De Vlinder deden ze ook leuke dingen.

De bewoners sliepen lekker in hun eigen bed, rustig aan ontbijten en toen begon de dag. De vakantie begon met zijspan rijden, heel stoer allemaal! Midgetgolfen en in de avond Chinees gehaald, boeren high tea (helaas ging het blotevoetenpad niet door i.v.m. de hevige regen), terrasjes gepakt en wandelingen gemaakt. Ook dit was een rustige super vakantie!

Een tijdje geleden kwam onze vrijwilliger vragen of onze bewoners het leuk vonden om daar een keer te komen zwemmen. Ja natuurlijk was het antwoord. Wij allemaal op de fiets, zwemkleding aan, handdoek mee en plonsen maar! Het was een hele warme dag, het water was lekker warm en de bewoners genoten met volle teugen. Eerst even wennen en daarna kwamen de streken; elkaar nat spatten en niet te vergeten te genieten. Nadat ze allemaal wat moe en hongerig waren van het zwemmen, mochten we aan de grote tuintafel aansluiten voor frietjes met snacks. Dit lag allemaal over de tafel verspreid op een groot dienblad, dit was leuk, keer iets anders dan eten vanaf je bord. Ijsje na en weer terug het water in. We kregen nog een kopje koffie of thee en gingen daarna weer op de fiets terug naar De Vlinder. Wat was dat leuk! En het mooie is, we mogen vaker terugkomen.

Ook maakten we kleine uitstapjes zoals:

- Het ballonfestival in Grave, wat mooi al die ballonnen zo de lucht in zien gaan, gaaf hoor!
- Terrasjes pakken.
- Huifkartocht omdat er iemand jarig was.
- Bowlen, ook omdat er iemand jarig was.
- En een rondje kermis in Schaijk.

De vlinder





De Zomer van

De Vlinder



De Vlinder

De Vlinder



De Zomer van

De Vlinder



Quin van Gezinshuis Angerlo vliegt uit

Lieve mensen van ZorgWiel. Na 16 jaar bij Gezinshuis Angerlo heb ik besloten dat ik ga verlaten bij Mark en Ester. Op m'n vierde kwam ik te wonen bij Mark en Ester. Ze hebben mij een vorm gegeven naar Volwassen. Het was wel veel werk. Maar het is gelukt. Toen ik achttien was hebben ze mij een stukje los gelaten.

Toen kwam er meer vrijheid en zelfstandig.

Ik heb een goeie plek op Werk. Het was een heel bijzonder jaren bij Mark en Ester veel leuke dingen gedaan. Bijvoorbeeld op vakantie. Uitjes en natuurlijk. De vrolijkheid. Mijn opdracht was voor mij leven te vechten. Om mijn zelf een plekje gegeven.

En dat is gelukt door mij maar ook door Mark en Ester. En nu ben ik twintig. Het was een groot verassing toen een nieuwe hoofdstuk aankwam.

Voor mij was een veel verandering. Ik heb de laatste Vakantie gevierd samen met Mark en Ester en natuurlijk de kinderen. Het was gezellig. En nu heeft mijn lichaam gezegd. Het is goed je kunt het los laten. En dat is het ook zo ik ga deze dit gezin verlaten.

Groetjes van Quin



Quin

De zomervakantie van Angerlo

Onze zomervakantie

Onze eerste reis was naar Duitsland in Diez in een jeugdherberg. Daarna zijn we naar Augsburg en daarna naar Slovenië en daarna naar Vosteni in Kroatië. En wat daar het leukste was, was de zipline, hij was 220 en 280 meter lang.

En we hadden een zwembad voor ons huisje en we gingen elke dag zwemmen in de ochtend en 's middags.

Na een week gingen we naar Kaprun in Oostenrijk. We zijn daar op de bergen geweest en daar lag sneeuw en we gingen met de slee er van af. Dat was wel gek in de zomer. En we hebben deze vakantie veel ijsjes gegeten. En toen zat de vakantie er op en gingen we weer naar huis.

Groetjes Shanaya



gezinshuis
Angerlo

